

BDK - Trong mỗi giai đoạn phát triển, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) có nhiệm vụ gắn với sứ mệnh lịch sử không ngoài mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ có đủ năng lực phục vụ tốt cho xã hội, đảm đương trách nhiệm xây dựng quê hương đất nước. Sự ra đời và trở nên thành công của lớp giáo sinh Khóa Sĩ phạm sĩ trung cấp (1965 - 1966) là minh chứng lịch sử không thể thiếu của ngành giáo dục cách mạng tỉnh.



Nhà ng ng i tham gia Khóa Sĩ phạm sự trung cấp chính phủ u nĩ m trong m t l n h p m t.  
nh: CTV

Khóa học đầu tiên

Trong ký của ông Ngô Hữu Phong - nguyên Phó trưởng ty Giáo dục tỉnh, giáo viên Khóa Sĩ phạm sự trung cấp (1965 - 1966), đầu năm 1965, Bn Tre cũng như các n c chi n tranh vô cùng ác liệt. Hữu y, GD&ĐT coi là nhiệm vụ chính trị bức thiết. Để phát triển ngành giáo dục l n m nh h n, Tiu ban Giáo dục tỉnh (t ch c, ch c năng, nhiệm vụ nh Sĩ GD&ĐT ngày nay - PV) có chủ trương thành lập Trường Sĩ phạm sự trung cấp chính phủ của tỉnh, nh m đầu t o ngu n nhân lực đáp ứng cho việc mở rộng trường lập cách mạng ở khắp các vùng gi i phóng.

Cu i tháng 6-1965, Tiu ban Giáo dục tỉnh chiêu sinh và đã khai gi ng Khóa Sĩ phạm sự trung cấp t i p An Tr ch Tây, xã Thành Thi i, huyện M Cày (nay là M Cày Nam). Khóa học có 41 giáo sinh đ c t p h p t nhi u ngu n nh : học sinh phổ thông trong vùng gi i phóng, m t sĩ giáo viên đang dạy t i u học của huyện M Cày, Gi ng Trôm và con em của gia đình cách mạng ở học trong vùng d ch ki m k p.

L p học đ c t ch c r t ch t ch . Có m t Chi b Đ ng Lao đ ng Vi t Nam, m t Chi đoàn Thanh niên Lao đ ng Vi t Nam. Có l p tr ng, l p phó, 3 sĩ giáo sinh do 3 giáo viên phụ trách. L p có cán s b môn, ban văn - th - m , lao đ ng. Đ c bi t thành l p t vũ trang, trang bị súng, đ n. Học sinh t 17 tu i vào l p này đ c h c đ các môn học phổ thông và c nghi p v s phạm.

Bà Tr n Th Ng c Di u - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện y Châu Thành, giáo sinh Khóa Sĩ phạm sự trung cấp k : Hữu đó, tr c khi khai gi ng năm học, giáo viên cùng v i giáo sinh xin lá d a, cây của dân xây c t tr ng l p, đào hầm tránh bom đ n. Tr ng nh đ n v tác chi n đ c l p, đ ch đánh phá ban ngày, tr ng học ban đêm. V i ph ng ch m n i nào có vùng gi i phóng, n i đó có tr ng l p cách mạng, đ ch càn quét n i này, tr ng đ i đ a đi m qua đ a ph ng khác. “Ngày đó, ai đi học không có ti n thì qu n chúng nhân dân nuôi. Giáo sinh đi học v cùng ng i dân lao đ ng, đi đánh lá mía, vác mía, đi c y... gây qu cho l p. C c kh , v t v mà ai n y háo học, học hành chăm ch , hăng say lao đ ng, r t nhi t huy t không ai mu n rút lui”, bà Tr n Th Ng c Di u ph n kh i k .

Trong vòng 12 tháng, trở về trường phổ thông đi 4 điểm chính, 3 điểm phụ. Điểm cuối cùng trường phổ thông xã Lương Ngọc Phú (Giáo xứ Trôm) nhận học bổng bom đạn. Lúc này, các giáo sinh chia làm 3 đoàn đi thực tập tại: Long Mỹ, Phước Long, Tân Hòa (Giáo xứ Trôm). Khi thực tập xong trở về trường tiếp tục học để thi tốt nghiệp. Kết quả, 100% giáo sinh thi đậu và hoàn thành nội dung chương trình khóa học một cách xuất sắc.

Vấn nguyên kỷ lục hào hùng

Vị sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quy tụ tâm chèo đò sát sao của Tiểu ban Giáo dục, cùng với sự yêu thương đùm bọc, che chở của người dân, của cấp ủy, chính quyền nơi trường đóng quân lúc bấy giờ đã sản sinh ra những con người kiên cường đánh Mỹ cứu nước, với nhiều phẩm chất khác nhau mà Đảng cần, thực hiện phân công. Theo ông Ngô Hữu Phong, những giáo sinh hiện tại trở thành những cán bộ, lãnh đạo trong và ngoài ngành giáo dục. Một số trong số đó đã trở thành cán bộ, lãnh đạo, là sĩ quan trung cao cấp trong quân đội và công an, là đội trưởng Quê hương chuyên trách, cán bộ Ban Tuyên giáo, đội trưởng HĐND các cấp...

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh - nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, giáo sinh Khóa Sĩ phạm sơ trung cấp cho hay: Tuy khóa sơ phạm đầu tiên nhưng nội dung chương trình đào tạo rất toàn diện, phong phú. Có thời gian dài học các môn: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục, pháp luật và học, tâm lý giáo dục, đạo đức hành. Được biết, người học được trải nghiệm rất nhiều thực tiễn trong chiến tranh. Khi có giặc tàn sát, sự sinh "hợp pháp" tràn ngập trong dân chúng người dân che chở, sự nam nữ "bất hợp pháp" tràn vào hầm bí mật hoặc đi theo các lực lượng khác chực chờ. Sự có vũ trang kết hợp với du kích "chống càn" bắn trả đả tặc, học bắn máy bay khi nó thả bom xuống trường.

Tháng 6-1966, giáo sinh hăng hái, phấn khởi nhận quy tụ để phân công công tác của Tiểu ban Giáo dục tỉnh làm giáo viên các trường phổ thông cấp I, cấp II trong toàn tỉnh. Ngày ra trường, có đoàn giáo viên mới đi nhận nhiệm vụ dạy học ở huyện Ba Tri, Bình Định, Châu Thành phải qua tỉnh Lộ Lương Ngọc Hòa - Phong Mỹ, Phong Mỹ, có đoàn vượt núi trái núi của giặc gài làm bị thương 4 người. Khó khăn, nguy hiểm nhưng các giáo sinh vẫn không nao núng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguyên ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quê hương khóa VII và khóa VIII, giáo sinh của Khóa Sĩ phạm sơ trung cấp Học Trường Học Nguyễn Huệ cho biết: "Ra đời trong bão táp chiến tranh, khóa học này rất đặc biệt, là lớp đầu tiên cũng là cuối cùng của tỉnh. Ra trường dạy học vài năm, lúc bấy giờ, giáo viên công nhân đội, ngành giáo dục tỉnh ra nhận, làm công nhân nông trường"

và làm công tác trí vấn đề chuần bị cho cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Các giáo sinh lúc bấy giờ không còn trực tiếp huy động lập đội mà phải xung vào trực chiến ác liệt hơn”.

Bà Hồ Thị Hoàng Nhung cho biết, kể từ ngày giáo sinh khóa học chia tay nhau đến nay, chưa có tài liệu nào ghi chép lại khóa học này. Trong giai đoạn này, khóa học đã góp phần tích cực phát triển giáo dục của tỉnh, là cơ sở trong phong trào giáo dục cách mạng Trung Nam Bộ. Sau Khóa Sơ phạm sơ trung cấp của tỉnh, tỉnh Bến Tre có nhiều lập sơ phạm ra đời do Khu Trung Nam Bộ mà tỉnh tỉnh, giáo sinh của các khu vực.

Trong hành trình của các cựu giáo sinh thời kỳ này, chúng ta xây dựng và trở thành của Khóa Sơ phạm sơ trung cấp với những câu chuyện đáng kể là huy động thi đấu này là kỷ niệm không thể xóa nhòa. Những điều này không thể phủ nhận, mặt khác oanh liệt của giáo sinh góp phần làm rạng rỡ thêm lịch sử xây dựng và phát triển nền giáo dục cách mạng của tỉnh. Điều này rất đáng ghi nhận, lưu truyền, góp phần hun đúc những thế hệ giáo sinh đầy bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng phát triển ngành GD&ĐT quê hương xã Đĩa.

*“Về thành tích của thầy trò Trường Sơ phạm sơ trung cấp, Đảng, Nhà nước khen và tặng thưởng nhiều”*

(Ông Ngô Hải Phong - nguyên Phó trưởng ty Giáo dục tỉnh Bến Tre, giáo viên Khóa Sơ phạm 1965 - 1968)