

(Bentre.gov.vn)-Nhiều năm qua, cả sau mỗi kỳ nghỉ hè và sau Tết Nguyên đán thì người dân xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú lại quen thuộc với hình ảnh những giáo viên tóc hoa râm không ngại dầm mưa gió, dù sớm hay muộn, miệt mài làm việc để nâng đỡ những em học sinh có nguy cơ bỏ học để tiếp tục đến trường.

Thông qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công viên lòng tận tâm của người làm công tác phổ cập giáo dục, thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thầy giáo Nguyễn Tiên Long, hiện đang công tác tại trường THCS Bình Thạnh đã góp phần không nhỏ trong việc kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học tại địa phương.

Tiếp chuyện với chúng tôi, thầy Long chia sẻ, thời gian đầu những nhiệm vụ, công việc của thầy thật sự gặp rất nhiều khó khăn. Do những năm trước đây, Bình Thạnh là một trong những xã nghèo của huyện, có trình độ dân trí thấp, phần lớn các hộ dân phải bỏ nhà đi “đầu tít mọt tít” mới có cái ăn, huống hồ lo việc học của con em mình. Chính vì vậy, tất cả học sinh bỏ học của trường trong năm học đầu rất cao. Đây thật sự là nỗi lo chung của Ban giám hiệu nhà trường, của chính quyền địa phương. Đó cũng là nỗi trăn trở, băn khoăn của thầy Long.

Tâm huyết phải giúp cho bằng được những học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường như được tiếp thêm sức mạnh, khi thầy được tiếp thu nội dung các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua nghiên cứu, thầy học được từ Bác thầy cũng lấy đó làm trường, lấy nhân nghĩa làm đầu, người thầy giáo phải luôn coi trọng việc chăm lo giáo dục cho trẻ học trò.

Theo thầy, để có thể đưa các em trở lại trường, thì trước hết phải biết được nguyên nhân vì sao các em bỏ học. Chính vì vậy, mỗi khi có học sinh nghỉ học quá một hay hai ngày mà không rõ lý do, thầy liền đến nhà để tìm hiểu, rồi tuồn vào nguyên nhân mà có hình thức vận động. Công việc này càng bận rộn hơn sau mỗi kỳ nghỉ hè và Tết Nguyên đán hàng năm. Những người đi tìm kiếm này, nhiều gia đình nghèo, không đủ tiền xuýt phải tha phụng làm thuê kiếm sống. Do không người chăm sóc nên họ đành con cái đi theo. Vì thế, các em phải bỏ học. Một số gia đình nghèo, nếu còn tiếp địa phương thì cũng ít quan tâm đến việc học của các em đến đến học lý do, ham chơi, lười biếng rồi bỏ học.

Đến học sinh học sinh bỏ học, thầy Long cũng được tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường các kế hoạch phòng, chống học sinh bỏ học trong hè, trước và sau Tết Nguyên đán hàng

năm bằng nhiều ưu đãi pháp, trong đó, ưu đãi pháp chính là tờ danh sách học sinh có nguy cơ bỏ học, nhà trường phối hợp cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, đồng viên từng gia đình cam kết không cho con em nghỉ học. Bên cạnh đó, tùy theo hoàn cảnh học sinh mà gia đình mà hỗ trợ các học sinh học tập, giúp đỡ phù hợp.

Với thầy, mỗi trường học học sinh trường là những niềm khó quên gắn với mỗi hoàn cảnh đáng thương. Em Hồ Thị Quyên hiện là học sinh lớp 9 của trường. Cha và anh của Quyên phải rời quê đi hái cà phê, hết đi ở Đắk Lắk. Nhà cũng không có trường, nên giữa học kỳ I năm học 2010-2011, em phải nghỉ học. Sau đó tìm hiểu, thầy Long đã vận động từng Quyên chi tiền xe đạp để em tiếp tục đến trường. Những tháng đầu tiên bao lâu, mỗi em bôn bề vất vả, em phải phải nghỉ học vì ý định theo cha đi làm kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Chính quyền địa phương và nhà trường đã đồng ý thuyết phục nhiều lần, những gia đình vận "có ý định" cho em nghỉ học. Thầy Long đồng ý nhà trường lúc em đang chuẩn bị đi cùng cha lên Đắk Lắk. Qua phân tích, đồng viên và hỗ trợ của thầy Long, gia đình đã hiểu và đồng ý để con mình tiếp tục đến trường.

"Vận động học sinh bỏ học trường là một việc làm không đơn giản với mỗi xã nghèo, vì không phải lúc nào đến nhà cũng gặp được học sinh, gia đình, không phải lúc nào phụ huynh cũng nghe mình nói" - thầy Long chia sẻ. Tuy nhiên, với tâm huyết của mình, một lần không được, thầy lại đến lần hai, lần ba... cho đến khi nào học sinh trường lại học.

Giống thích vẻ đẹp nhiệt tình của mình, thầy Long tâm sự: "Việc học tốt sẽ cần thiết đối với mỗi con người, nhất là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì, nếu sau này không có tri thức, thì rất khó để các em tìm được việc làm, nên chỉ ít cũng phải giúp các em tốt nghiệp THCS".

Không những tận tâm với việc vận động học sinh trường lại học, thầy Long còn quyên góp tiền cũng như ra sức vận động các nhà hảo tâm, học trò học bằng, học phẩm cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2010, vào đúng ngày 30 Tết, qua vận động một nhà hảo tâm, thầy Long đã kịp thời thăm hỏi, đồng viên, tặng quà Tết cho 4 em học sinh có nguy cơ bỏ học, mỗi em 500.000 đồng. Trước kỳ nghỉ hè năm học vừa qua, thầy đã vận động 15 xe đạp, 3.000 quyển tập và học phí 2 triệu đồng trao tặng, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường. Hơn thế, thầy còn dùng tiền cá nhân để mua tôn học tập cho gia đình em Lê Thị Hoàng, học sinh lớp 7², lớp học mái nhà; vận động xây tặng gia đình em Nguyễn Phú Túc là học sinh lớp 8, một nhà tình nguyện trị giá gần 20 triệu đồng. Bên cạnh công tác vận động, hàng năm, thầy Long còn tham mưu Ban giám hiệu nhà trường mở các lớp học bồi dưỡng cho học sinh bỏ học. Đến nay, đã có 6 lớp được mở với trên 40 học sinh tham gia.

Vì tâm huyết đó, những năm qua, có rất nhiều học sinh nhờ sự giúp đỡ của thầy Long đã không phải bỏ dở con đường học vấn. Nhiều em đã hoàn thành bậc THCS, tiếp tục học THPT. Học sinh bậc học của Trường THCS Bình Thạnh cũng nhờ đó được kéo giảm đáng kể. Như những năm học 2009-2010 tỉ lệ học sinh bậc học của trường chỉ 6,8% (32 học sinh), thì năm học 2010-2011 còn 1,6% (7 học sinh) và đến thời điểm này của năm học 2011-2012, trường chỉ còn 3 học sinh bậc học, chỉ 0,7%. Nhiều năm liền, trường duy trì thành quả tốt chuấn phục công giáo dục THCS.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thạnh khẳng định: “Thầy Long luôn có nhiều cách làm hay để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Thầy đã có những nỗ lực, công hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục của địa phương”.

Có thể nói, công tác phục vụ là một nhiệm vụ nặng nề của thầy Long đã hy sinh và công hiến nhiều năm tháng. Thầy đã làm bằng tình thân và trách nhiệm của mình vì tương lai của thế hệ trẻ và vì xã hội. Những việc làm của thầy Nguyễn Tiên Long cùng với những ý nghĩa, hiều quả thiết thực của nó là kết quả minh chứng cho việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc làm thực tế đáng được nhân rộng.

Một mùa hè nữa sắp đến, công việc của thầy Long lại bắt đầu bận rộn. Nhưng nhàn và vất vả những ngày tháng vẫn luôn tràn đầy niềm vui bởi một lý do duy nhất: Tốt cả vì đàn em thân yêu!

Người viết: Quốc Vinh